

Fan vad kul, går det att avslöja vilka ni ska splitta med?

David: Vet inte om vi ska avslöja det, vi har ju inte ens spelat in vår halva av skivan än, haha. Så vi får nog hålla lite på det faktiskt!

Haha ok, jag ska inte tvinga er, men då hade jag inte fler frågor, finns det något ni vill tillägga eller kanske pusha för?

Arne: Vi har pratat väldigt lite om Sebbe! Sebbe är grym!

Ja just ja, berätta om Sebbe.

David: Ja just fan! Han är ju lite mer metal än oss andra, men en himla fin människa och jävla bra trummis!

Hanna: Sebbe är en löjligt bra trummis och en jättefin människa att ha med i bandet. Tyvärr har han inte Messenger, annars hade han varit med idag han också! Hmm, men annars är det inget jag kommer på nu. Jag är glad att vi fick vara med, tusen tack för det, och så fick vi ju prata lite om Klubb Livrädd också och det tackar vi för.

David: När Tommy hoppade av så hörde jag av mig till Johnny Lebisch, som trummar i typ ALLA band i Kristinehamn. Gränslandet (där även jag är med), Avskum, Insane och Nattramn och ett eller flera bluesrockband med lokala gubbar. Jag frågade om han ville hoppa på Socialstyrelsen-tåget. Det hade han av förklarliga skäl inte tid med, men han tipsade om Sebbe, som är en sjuuukt duktig och snabb trummis, och han sa ja på en gång, för han hade inga band alls för stunden, och tur var det, för oss alltså.

Hanna: Jag vill även tillägga att om någon som läser det här går och funderar på att börja göra musik, eller arra spelningar, eller vad som helst, så GÖR det! Det går oftast bra och en liten grej kan leda till så sjukt mycket fint. Jag för min del fick ju till exempel träffa min största kärlek OCH börja i det finaste bandet. Och jag har fått så många fina vänner längs vägen också. Så kör ba! Det är värt det! Och ät mer veganskt, det är också värt det.

