

Love: Ett utvecklingsområde för mig som person är att lyssna mer på kontemporär punk och då finns det ju många och bra band hos Pelle. Men då jag är en eklektisk trebarnsfar så blir det oftast annat än punk. Typ Frank Zappa eller överteknisk progressiv metal. Men ska jag välja en favorit bland Pelles släpp så blir det Norra Hospitalet!

Det är ganska uppenbart att genom era texter se att ni står till vänster på den politiska skalan, hur viktigt är det för er att få manifesteras era tankar och åsikter via musiken? Om vi fortsätter med politiken, hur ser ni på valet 2022?

Martin: Jag tycker det är enormt viktigt att använda den plattform man har för att uppmärksamma orättvisor och att efter förmåga slåss för de som har det sämre ställt i samhället. Många tycker att det är lönlöst men kan vi med vår musik dra någons åsikter en liten bit åt vänster så är det värt det. Vad gäller valet så är jag mest bitter, även om jag tycker att Nooshi har gjort ett kanonjobb på vänstra sidan än så länge. Jag är rädd att det blåbruna träsket kommer att ta makten och slå sönder det sista lilla vi har tillsammans, och då är det frågan var fan i världen man ska bo någonstans.

Love: Man ska inte vara rädd att stå fast för sina värderingar. Denna musikform blir inte bra utan det. Vad gäller valet 2022 har jag lite stoppat huvudet i sanden. Kanske mycket på grund av pandemin och snoriga barn.

Ert namn, Kardinal Synd är lite lurigt, är det en katolsk snubbe, eller ska det vara kardinalsynd? Fanns den tanken när ni tog namnet eller är det bara jag som tänker på det sättet?

Martin: Du tänker helt rätt. Mitt förslag på bandnamn i begynnelsen var just Kardinalsynd, medans Calle var mer inne på att döpa oss till Kardinalen. Efter lite snack så blev det Kardinal Synd, som fick bli någon slags ordlek. Extra bonus var att vi fick en elak maskot på köpet i denna ondsinta Kardinal. Vår egen Eddie, helt enkelt.

Jag frågade om de visioner ni hade när ni drog igång, det kan ju vara intressant att höra vad ni har för visioner nu, och kanske även drömmar där ni får drömma både realistiskt och fritt om framtiden?

Martin: Vi tänker ge oss ut och lira live. Vi ska också se till att splitten med Slutstation släpps så fort som bara möjligt. Det är väl så långt visionerna sträcker sig i år. Nästa år fyller vi 10 och har lite planer i rullning för att göra lite extra fräna grejer. Om man ser framåt så vore det ju skitkul att hålla igång bandet i 10 år till, eller kanske till och med 20-30 år till. Att man får behålla hälsan, förståndet och peppen nog att fortsätta fram tills det är dags att lägga sig i graven vore ju den absoluta drömmen.

Love: Nästa år blir trivens baluns! Jag har aldrig spelat i ett så okomplicerat band vad gäller att hålla ihop. Kanske beror det på att vi mellan varven är trötta gubbar och att vi på så sätt får behövliga pauser i det förhållandet som ett band ändå är. Men därför tror jag nog att vi kommer att hålla ihop länge till.

Om ni känner att ni vill lägga till något så är ordet fritt nu. Jag ska be att få tacka så mycket och hoppas på att kunna se er live framöver.

Martin: Tack själv!

Love: Tack, vi ser fram emot att spela!

